

Met een paard over het strand rijden, dat is toch de droom van iedere ruiter? Het kan en zelfs makkelijker dan je denkt. Neem je paard mee naar Texel. De overtocht duurt slechts twintig minuten en het eiland heeft fraaie routes voor ruiters en menners via bos, duinen en strand. Texelaars Marleen Bergamin en Tessa van Daalen nemen je mee.

TEKST TESSA VAN DAALEN BEELD ARND BRONKHORST



Eb en vloed vinden niet op vaste tijden plaats, **maar wisselen elkaar grofweg om de zes uur af**

Marleens Friese merrie Boike en mijn Dutch Design kennen elkaar goed, omdat we veel samen op pad gaan. Allebei zijn ze Z-dressuur en niets is zo gezond als regelmatig een rondje naar buiten. Ook voor het ontwikkelen van de galop, bij Friezen nog wel eens een aandachtspuntje, is galoptraining op het strand een aanrader.

JAC P. THIJSSE

Vanaf de manege zetten we via een klein weggetje met een ruime berm koers naar het bos. Dat heeft er niet altijd gestaan. Texel was lang geleden een kaal eiland. Rond 1900 kwam plaatselijk schoolmeester en natuurliefhebber Jac P. Thijssen, later bekend door de Verkade-albums, op het idee om een bos aan te planten. Het doel was vooral om verstuiving tegen te gaan. Het had nog wel wat voeten in aarde, omdat niet alle boomsoorten gedijen in de zilte lucht. Uiteindelijk bleek de Corsicaanse den het beste bestand, vandaar dat het bos in de volksmond 'De Dennen' werd genoemd. Deze naam heeft het tot op de dag van vandaag nog steeds, hoewel er tegenwoordig ook loofbomen te vinden zijn.

In de berm langs de weg barsten de krokussen uit de grond. Eenmaal op het ruiterspad, duidelijk aangegeven met bordjes op paaltjes, zitten we tussen het diepe blauw van de boshyacinten. Erg warm is het nog niet, dus we besluiten de temperatuur te verhogen met een stevige draf. Een deel van de route is ook geschikt voor menners. Daar zijn de paden zo breed dat we naast elkaar kunnen rijden. De route alleen voor ruiters is smaller en slingert door het bos. De ondergrond is prima. Ook Texel heeft in de

Zo ver weg en toch zo dichtbij...

TE PAARD OP TEXEL

Texel, zo ver weg en toch zo dichtbij... Het was ooit de slogan van de VVV van het eiland. Een heel goeie, want het is echt waar. Vrienden van 'de overkant', zoals wij dat noemen, verzekeren het me iedere keer weer: eenmaal op de boot laat je je hectische leven achter je. Alsof je naar het buitenland op vakantie gaat. Je bent er zo. Daarna kom je echt in een andere wereld. Een minder gehaaste.

LUXE

Ik besef dat het een luxe is. Meestal vertrekken wij voor een buitenrit gewoon vanaf huis. Voor dit verhaal beginnen we onze tocht op het ruime parkeerterrein van verenigingsmanege Akenburg in Den Burg. Hoewel menigeen het idee heeft dat op zo'n eiland alles binnen handbereik is, wonen wij daar toch zo ver vandaan dat we de trailer meenemen.



Vooral mijn grote bonte reus moet ik tegenhouden, anders gaat hij zo richting Engeland

natste winter sinds tijden het nodige aan regenwater gehad, maar in verhouding met de rest van het land valt het nog mee. Het eiland telt de meeste zonne-uren van het land. En nee, ik word niet betaald door de VVV om dit te zeggen. Het is echt waar.

EB EN VLOED

We besluiten, gezien het tij, om eerst naar het strand te gaan. Dit moet ik voor niet-eilandbewoners even uitleggen. Eb en vloed vinden niet op vaste tijden plaats, maar wisselen elkaar grofweg om de zes uur af. Op getij.nl kun je 'Texel noordzee' aanklikken en dan krijg je precies te zien per datum wanneer het hoog- en laagwater is. Hoewel het Texelse strand breed is, is het er met hoogwater minder prettig rijden. Is het eb, dan heb je een brede stroom hard zand langs de vloedlijn, waar de paarden niet in wegzakken. Dat is beter voor de pezen.

Het ruiterspad via de Dennen naar paal 17 leidt door een gebied waar Schotse Hooglanders lopen. Deze kalme, langharige koeien kunnen niet op het ruiterspad komen, maar soms staan ze wel redelijk dichtbij. Met Dutch Design en Boike is dat geen probleem, maar wel even opletten dus.

STRUIKELDRAAD

Waar het bos overgaat in heide voert het ruiterspad ons door een doorwaadbare sloot met mooi helder

RUITER- EN MENROUTES OP TEXEL

Het eiland heeft de vorm van een langwerpige ovaal. Aan de oostzijde ligt de Waddenzee, die buiten de deur wordt gehouden met een dijk. Daar heb je met een paard weinig te zoeken. De westkant bij de Noordzee heeft ruim twintig kilometer strand en duinen. Ongeveer halverwege grenst dit aan een bosgebied dat De Dennen wordt genoemd. Via een stukje langs de weg sluit dit aan op het Pelikaanbos. In het noorden van het eiland is een kleiner bosgebied, het Krimbos. De bosgedeelten in noord en zuid zijn helaas niet via een ruiterroute met elkaar verbonden, maar er wordt komende jaren wel gewerkt aan een ruiterspad langs het natuurgebied Waalenburg. Alle bosgebieden zijn doorsneden met ruiters- en menroutes. Je hebt geen Ruitersbewijs nodig om er te mogen rijden. Het is wel verstandig dat je je aan de voorgeschreven paden houdt, want Texel is een vogeleiland, met fanatieke boswachters.

De meeste bezoekers met paard blijven meer dan één dag. Het is overal vandaan makkelijk om een van de routes te bereiken. Nergens op het eiland mag harder dan 80 km/u worden gereden met auto's en er is slechts één grotere weg van zuid naar noord. Vertrouw je je paard niet zo met verkeer, parkeer de trailer dan op het terrein van Manege Akenburg of bij een van de strandslagen (betaald parkeren). Vanaf die plekken kom je alleen kleinere weggetjes tegen.

Bij de VVV in Den Burg is een kaart van Texel verkrijgbaar waarop de ruiters- en menroutes in detail zijn aangegeven. Durf je er niet alleen op uit? Vraag eens rond, bijvoorbeeld via Facebook of bij je accommodatie, of er een Texelaar met je mee wil. Het eiland heeft veel ruiters, dus er is er vast wel een bereid.

Tussen 1 oktober en 1 mei mag je overal op het strand rijden. In de zomerperiode zijn paarden alleen toegestaan voor 10.00 uur en na 19.00 uur op een beperkt aantal strandslagen.

water. In drogere jaargetijden is dit soms een klein plasje, maar nu staat er een aardige hoeveelheid. Onze 'zeepaarden' zijn wel wat gewend en plonzen er zonder aarzeling doorheen. De route naar het strand loopt langs de weg naar paal 17. We rijden langs EcoMare, het centrum voor Wadden- en Noordzee, waar de zeehonden- en vogelopvang is en een bassin met bruinvissen. Een aanrader om te bezoeken. Twee keer per dag worden de zeehonden gevoerd, waarbij het publiek alles te horen krijgt over deze dieren. De verzorgers gebruiken een microfoon. Marleen, die er vlakbij woont, kent het hele verhaal inmiddels uit haar hoofd. De weg komt uit op een groot parkeerterrein. Wie niet de hele route door het bos wil rijden, kan hier ook parkeren met de trailer. Rechtdoor is het strandslag, tussen twee paviljoens en een kiosk door. Rechtsaf is een ruiterspad via de duinen, zodat we ons niet tussen de toeristen door hoeven te worstelen in de zomer. Maar in de wintermaanden heeft de wind vrij spel en stuift deze route vaak onder. De laatste afdaling naar het strand wordt daardoor enorm steil en soms waaien er kabels bloot die water naar de verderop gelegen surfschool aanvoeren. Dat worden gevaarlijke struikeldraden, dus we kiezen vandaag voor de weg.

ZWINNETJES

In de zomermaanden nemen we wel eens ruiters van de overkant mee. Die zijn dan vaak zenuwachtig voor hoe hun paard zal reageren. Ik heb



OOK ZO'N LEUKE OUTFIT?

De KNHS en HV Polo, de buitenrijpartner van de KNHS, ontwikkelen samen een online buitenrijplatform met alles over de mooiste ruitersporen en -routes, de beste tips, de absolute musthaves, de leukste events op het gebied van buitenrijden en spectaculaire ruitervakanties. HV Polo stak voor dit artikel de ruiters in twee gave outfits. Tessa draagt bomberjack Rebecca, hooded cardigan zip Tessie, rijbroek Laura en rijkhelm Aimy. Marleen draagt Jack Dunca, rijbroek Jayden, handschoenen Kilas, rijkhelm Langley en gebruikt zadeldek Hivano en peesbeschermers Tech. Deze items maken deel uit van de wintercollectie 2018 en zijn dit najaar verkrijgbaar in de winkel. Nu al HV Polo shoppen? Zie www.hv-polo.com/nl/storepickup.

eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het niet goed ging. Paarden houden er niet van om opgesloten te worden. Het strand biedt in al zijn weidsheid juist enorm veel ruimte. Soms zijn de omvallende golven wat angstaanjagend. Maar het strand is breed en met eb zijn er altijd wel zwinnetjes, waar het water kalm is. En als er paarden bij zijn die het gewend zijn, zien ze van elkaar dat er niets aan de hand is.

We stappen door het rulle zand naar de waterlijn, waar de ondergrond stevig is. Meestal gaan we eerst even een stukje door de zee, onze natuurlijke aquatrainer. Met drukke paarden kun je beter meteen galopperen. Gaan ze te hard, dan stuur je ze richting de duinen. In het mulle stand komen ze vanzelf bij hun positieven. En in het ergste geval: gewoon blijven zitten. Texel is een eiland, dus ze kunnen er toch niet af!

Voor Boike en Dutch Design zijn geen noodmaatregelen nodig. Ze zijn dol op de zee. Vooral mijn grote bonte reus moet ik tegenhouden, anders gaat hij zo richting Engeland. Het is verleidelijk om in het water te draven en te galopperen. Dan moet je wel de bodem in de gaten blijven houden, want er



We komen aan de voet van een hoog duin. **Onze paarden weten het al en de oortjes gaan erop**

kunnen kuilen of geulen in gespoeld zijn. Je zou de eerste niet zijn die een salto maakt.

GEEN MOLLEN

Na een lekker stuk galop langs de vloedlijn stappen we nogmaals het water in. De zoute wind, blijde paarden, het ultieme geluksgevoel. We verlaten met rode wangen het strand bij paal 15. Het duingebied erachter is van een verstilde schoonheid. We zien grote kiekendieven vliegen en er schiet een fazantenhiaan voor ons weg. In een duinpan zitten grijsbruine konijnen, met één zwartwitte ertussen. Die hoort daar duidelijk niet thuis, maar er wordt nog wel eens iets losgelaten. Enkele diersoorten kom je op Texel



niet tegen: reeën, eekhoorns, vossen en mollen. Om dat laatste zijn we als paardenhouders allemaal blij.

PAUZE MET PATAT

Waar de duinen overgaan in bos staat Het Turfveld. Een historische plek, waar in een ver verleden turf werd gestoken, maar nu een boskiosk is met plek om je paard vast te zetten. Ze hebben er heerlijke koffie en raspatat, en boomstammen als opstapje. Hoewel het strand uitgekende mogelijkheden voor training en vermaak biedt, heeft het Texelse bos nog een verrassing: het heuvelpad. Vanaf het Turfveld volgen we een stukje de weg, waarna we het ruiterspad weer op gaan in zuidelijke richting. Het is smal en slingerend en hier en daar moet je over een boomwortel heen. Dan kom je uit aan de voet van een hoog duin. Onze paarden weten het al en de oortjes gaan erop. Mijn reus neemt een aantal machtige sprongen om boven te komen. We gaan in stap naar beneden, maar zetten daarna meteen weer aan, want er zijn drie van deze klimduinen achter elkaar. Vanaf hier volgen we het ruiterspad dat door De Dennen weer terugvoert naar de weg waar we langs zijn gekomen. Het laatste stuk naar de trailer stappen we aan een lange teugel om ze op adem te laten komen. Omdat we stevig hebben doorgereden, hebben we deze route in ruim twee uur gedaan. Het is ook mogelijk om het op te splitsen, waardoor je minder lang onderweg bent. 🐾

MET DE BOOT MEE

De boot naar Texel vaart tussen 6.30 en 21.30 uur. Reserveren is niet mogelijk, maar levende have krijgt voorrang. Je kunt dus altijd mee met de eerstvolgende boot. Kijk op www.teso.nl.

PAARD HUREN

Teveel gedoe om je paard mee te nemen? Je kunt op het eiland pony's en paarden huren, maar alleen om in groepsverband onder begeleiding ritten mee te maken. Strandritten zijn alleen voor ervaren ruiters. Marleen uit het artikel heeft meerdere Friese paarden en neemt je op afspraak mee. Informeer via www.ruigehoogte.nl of 06 12404397. Op een echt Belgisch trekpaard over het strand? Kijk op www.janpleziertexel.nl of bel met 06 20097793. Daarnaast kun je terecht bij manege Kikkert, 06 12725613 of www.manegekikkert.nl of manege Elzenhof, 0222-317469 of www.manegeelzenhof.nl.

OVERNACHTEN OP TEXEL

Op vakantie met uitzicht op je paard... dat kan! Op Texel zijn verschillende appartementen en huisjes met stallingsmogelijkheden te huur. Ook kun je je paard bij enkele goed geoutilleerde pensionstallen kwijt, waarvan sommige campingfaciliteiten hebben. VVV Texel helpt je verder. Kijk op www.texel.net.

BEKIJK OOK DE VIDEO!

Samen met HV Polo brengen we de mooiste ruiterroutes in beeld, waaronder deze op Texel. Bekijk de video op www.knhs.nl/ruiterroutes.